



Libelle

Date: 27-02-2020
Page: 66-72
Periodicity: Weekly
Journalist: -

Circulation: 181 569
Audience: 725 500
Size: 4 057 cm²



Je kent de stad vast als ultieme eindagsbestemming voor een rondje shoppen. Maar redactrice Nele trok erheen voor een heus lenteweekend van snuisteren, relaxen én borrelen!



Het is een stad van een zakdoek groot, op nog geen uurtje rijden van Antwerpen, die bārst van de Brabantse gezelligheid: Breda. En dat deze mooie Brabander zoveel meer te bieden heeft dan boetiekjes en bitterballen bij de borrel, mochten we zelf ondervinden.

PRINSELIJK VERLEDEN

Waar je je ontdekkingsstocht ook aanvat, één oriëntatiepunt zie je van zowat overal in de stad zich boven de daken naar de hemel uitstrekken: de 97 meter hoge toren van **de Grote Kerk**, een van de mooiste van Nederland. Een prachtige kruisbasiliek, in de stijl van de Brabantse gotiek. Wip er zeker eens binnen – de toegang is gratis – en bewonder hoe mooi het licht er naar binnen valt, en bekijk *en passant* de permanente expo van de Oranje-Nassaus die hier hun oorsprong hebben. Wist je trouwens dat de eerste Prins van Oranje hier begraven ligt?

Van een klein middeleeuws stadje groeide Breda uit tot een omwalde vesting met singels en zelfs een heus kasteel, waarvan de twee imposante zevenhoekige torens (**de Duiventoren en de Granaattoren**) en het **Spanjaardsgat** vandaag nog te zien zijn. De welvaart die de Nassaus met zich meebrachten, voel je goed in het oude stadscentrum. Je vergaapt je aan de prachtige herenhuizen, vergulde versieringen, de imposante kerk en **de Grote Markt**, een echt pareltje. En het is

hier dat je moet zijn. Om uit te blazen van een intensief shoppingparcours, of om gewoon even te genieten. Doe zoals de locals en zet je op een (verwarmd) terras met een koffie of een biertje. De lentezon en het gezellige geroezemoes doen de rest.

TERRASJESTIJD XL

Nu, shoppen zul je, en hoe. Omheen de Grote Markt ontspringt er zich een wirwar van kronkelige geplaveide straatjes vol gezellige adresjes, koffiebars, eettentjes en meer. Van klassiekers zoals winkelcentrum **De Barones** en **de Ginnekenstraat** met z'n grotere ketens, tot verscholen pareltjes in de kleine straatjes en hofjes. Zeker is dat je wel eens (of meer) zult passeren in het **Annastraatje**, het meest karakteristieke steegje van Breda, net als de aanpalende **Veemarktstraat**. Op die kruising vind je trouwens de geweldige Vrije Boekhandel om in rond te snuisteren, kaas- en wijnkoperij Latour waar je je vergaapt aan etalages vol lekkers én een grote, bizarre 'schoenenboom'... Zet je er op het terras en vergeet niet om even naar St. Ivo te knipogen, een lief, klein standbeeld én de patroonheilige van de advocaten. Ook om de borrel kun je niet heen in Breda, op het knusse **Van Coothplein**, de iets alternatievere **Boschstraat** waar de locals graag toeven, of steek je neus eens buiten de singel, richting de trendy wijk **het Ginneken**.



GROENE STILTEPLEKJES

PARK VALKENBERG

Net buiten de bruisende binnenstad, vlak achter het kasteel van Breda, stap je zo Park Valkenberg in, het groene kloppende hart van de stad. Met wat verbeelding zie je de hofdames en adellijke heren van weleer nog rondwaren in hun voormalige kasteeltuin. Nu lopen de locals er hun rondje, laten moeders er hun hond en hun kroost uit en genieten wandelaars er – net als de grappige loslopende kippetjes – van de frisse lucht en de kasteelvijver. Je kunt er niet naast 't T-huis kijken, een roze, Amerikaanse *diner* in zuurstokroze en een terras met zicht op het park en het speeltuintje.

HET BEGIJNHOF

Van zodra je de poort van dit goed verstopte plekje aan de Catharinastraat 45 binnenstapt, lijkt het wel of je in een teletijdmachine zit... Dat komt door de 29 schattige middeleeuwse huisjes, die gegroepeerd zijn rond twee hofjes én een kruidentuin. De begijntjes denk je er zo bij. Vooraan in de poort zit het Miniaturmuseum, een leuke stop voor kids. Piep zeker al eens even door het raam naar binnen!

WILLEM MERXTUIN

Verscholen achter de voormalige hofhuizen in de Catharinastraat, de Sint Annastraat en de Veemarktstraat vind je dit schattige pareltje, dat je kunt bereiken via drie poorten. Je wandelt er tussen prachtige bomen, planten, wel veertien kunstwerken en een zonnwijzer, terwijl de buurtbewoners er op hun terrastrapjes zachtjes keuvelen bij een kopje koffie.



DINER VOOR TWEE (OF MEER)

BARLUCCA

Op het gezellige Van Coothplein vind je deze Italiaanse wijnbar en restaurant. Een tikje stoer en industrieel, maar ook warm en gezellig zuiders met z'n groene luikjes en rode bakstenen muur. Royale porties verzekerd!

Van Coothplein 24, barlucca.be

RESTAURANT CHOCOLAT

Zin in wat verwennerij? Bij Chocolat vind je naast een stijlvol interieur een menukaart geïnspireerd op de Franse keuken, met een internationale touch. Inclusief zicht op de Grote Kerk, of de gezellige binnentuin.

Torenstraat 9a, restaurant-chocolat.nl

DORP IN DE STAD: HET GINNEKEN

Voor wie wat extra moeite doet, ligt er een bijzonder plekje te ontdekken nèt buiten de stad. Of eerder een wijk: het Ginneken. Ten zuiden van de stad slingeren de Wilhelminaweg en de Ginnekenweg zich vrolijk en vrij richting de Ginnekenmarkt. De straten zijn er breder, het licht lijkt er iets feller en de boetiekjes, hippe koffiebarretjes en trendy resto's zijn er talrijk. Een gezellig en bourgondisch stukje 'Breda Zuid', dat een tikje chic en luxueus is. Je vindt er ook enkele feelgood-adresjes:

CASA MARIA

En de prijs voor kleurrijkste mini woonwarenhuis gaat naar... Casa Maria! Van vrolijk exotisch aardewerk en stapels toffe manden tot kleurrijke, maffe gadgets en retro speeltjes, het lijkt hier wel de grot van Ali Baba! Hier stap je lachend buiten. *Ginnekenweg 71, casamariabreda.nl*

STILLEVEN

Lunchroom, brocante, houtwerkplaats en gebak: het is een verrassende combinatie die wérkt. Hier snuister je tussen de leuke spulletjes en geniet je van zelfgebakken lekkers, of zelfs een heuse high tea. Bij mooi weer scoor je met wat geluk een plekje in de mooie binnentuin.

Ginnekenweg 26, stillevenbreda.nl

DE GINNEKENMARKT

Gezellig, centraal driehoekig marktpleintje waar men van *m'as-tu-vu* doet, dus placeer je in de lentezon met iets lekkers en geniet van het uitzicht.



Italiaanse flair in Barlucca

AVONDJE UIT IN DE AVENUE

Zin in een avondje entertainment?
Dan zit je hier zeker goed. Denk: unieke
dinnershows, inclusief variëteit, burlesque
en zelfs musicals! Check de agenda
online en boek je tafeltje.
*Waterstraat 5,
de-avenue.nl*



Doe de dinnershow



Verborgен paelkje:
het Begijnhof

Libelle 69



Zelfgebrouwen biertjes
in de Boterhal



Lunchen bij de leukste
tante van Breda

70 libele

3 X OP DE KOFFIE

Dat Nederlanders grote koffieleuten zijn, is geen geheim. De stad barst dan ook van de leuke koffietentjes, van hipsterplek tot ineniemie coffee corner.

KAMU

Is het een koffiebar? Of een fietswinkel? Of toch een bakkerij? Hoe dan ook, deze hippe tent heeft het helemaal. Je bestelt er je cappuccino, terwijl de jonge blonde bakker Joris achteraan vol liefde jouw artisanale zuurdesembroodje bakt. Denk: stoere kamerplanten, retro fietsen en toebehoren, trendy tafels van osb-platen en vooral heel lekkere koffie en lunch.
Boschstraat 31, kamu-breda.nl

COFFEE & CREAM

Leuk koffietentje in het centrum, met een wisselende kaart, homemade gebak en verse lunch. Mag het iets meer zijn? Boek dan vooraf de high tea aan een 'oud Engels aangeklede tafel voor een twee uur durende smaakbeleving'.
Willemstraat 18, coffee-cream.nl

KOFFIE BIJ TEUN

In het winkelcentrum de Barones vind je deze toffe koffieplek. Prima als pitstop tijdens het shoppen, en met de titel 'beste koffiebar van Brabant' is jouw bakje troost gegarandeerd van topkwaliteit.
Barones 17, koffiebijteun.nl

3 X LUNCHEN

TANTE BETSIE

Op bezoek gaan bij je oude, leuke tante? Dat doe je hier. In deze eigenzinnige retro stadskamer en lunchroom eet je een heerlijke drieganglunch voor € 15, met kraakverse seizoensgroenten en een toetje toe. Absoluut waar voor je geld en superknus. Alles wat je hier ziet, is trouwens te koop, van de retro spulletjes tot de Engelse gebloemde theekopjes. Een aanrader!
Sint Janstraat 16a, tantebetsie.nl

BOBBI'S BAR

"Een aapje wou eens vrolijk zijn..." In deze hippe, stijlvolle keet zwaait aapje en mascotte Bobbi de plak in een interieur dat zo uit een film lijkt weggekaapt. Een neonverlichte bar als eyecatcher, een prachtige mozaïekvloer, fluwelen stoeltjes in zachtroze en diepblauw en zicht op de industriële, open keuken. Eet je je bordje flink leeg, dan kun je de verborgen boodschap lezen...
Gasthuyspoort 1, bobbisbar.nl

YIRGA

In het schattige Sint Annastraatje pal in het centrum zit het populaire Yirga verscholen. Hier serveren ze gezond ontbijt, lekkere lunches, koffie en zelfs wijntjes. Installeer je binnen aan de grote tafel, of buiten op de bank in de eerste lentestrallen.
Sint Annastraat 19 C, yirga.nl

3 X BORRELEN

En dan is het tijd voor iets waar Bredenaars geweldig goed in zijn: borrelen! Met de 'b' van bitterballen en biertjes. Toegegeven, eigenlijk is het gewoon onze Noorderburen hun versie van aperitieven, maar het klinkt zo gezellig, toch?

DE BEYERD

Gerenommeerd biercafé en een typische bruine kroeg. In de brouwerij creëren ze hun eigen gerstenat, en anders vind je vast je gading op de uitgebreide bierkaart tussen de meer dan 125 verschillende bierspecialiteiten! Nestel je op het terras aan de gezellige Boschstraat na een bezoekje aan het Stedelijk Museum vlakbij, en start (of eindig) je avond hier.
Boschstraat 26, beyerd.nl

DE BOTERHAL

Zin in een drankje in een bijzondere setting? Dan moet je bij de imposante brouwerij Sint Joris zijn, pal op de Grote Markt. Geen boter te bespeuren hier, wél lekker, zelfgebrouwen bier. Ga voor een tasting in een gezellig hoekje, of aan de 18 meter lange bar en proef van biertjes met klinkende namen als 'Weerloos Blondje', 'Dubbele Tong' en 'Koppige Draak'. Leuk: de live webcam in de brouwerij St. Joris. Het personeel is er vrolijk en vriendelijk, de sfeer ontspannen en het bier lekker.
Grote Markt 19, deboterhal.nl

WIJNBAR PETIT BADOT

Gesofisticeerd en very French, zo kun je deze klassevolle wijnbar het best omschrijven. De Frans-Mediterrane gerechtes om te delen worden vol flair in de open keuken geprepareerd en passen prima bij een glaasje wijn (of twee).
Van Coothplein 10, brasseriebadot.nl

WIJNBAR PINOT

Pal op de Grote Markt, met zicht op de Grote Kerk vind je deze classy wijnbar. Iedere eerste zondag van de maand kun je er bovendien terecht voor een proeverij, telkens in een ander thema. Vanaf € 35.
Grote Markt 46, wijnbarpinot.nl





SNUIFJE CULTUUR, STREEPJE KUNST

STEDELIJK MUSEUM BREDA

Welkom in het jongste stadsmuseum van Nederland! Dit mooie pand – het monumentale historische ‘Oudemannenhuis’ aan de Boschstraat met een grote, glazen kubus ernaast – mixt op een boeiende manier het erfgoed en de geschiedenis van de stad met actuele beeldcultuur. Voor kleine kunstliefhebbers is er de Kunstrijkroute, een tof invulboekje.

In de leuke museumshop vind je ook een espressobar, waar je je bakje koffie slurpt met zicht op de levensgrote kopie van Diego Velázquez’ ‘De overgave van Breda’. Zo hoef je niet naar het Prado te gaan in Madrid, waar het origineel hangt. Cool!

Tickets: € 12/volw., € 6/kind.

Boschstraat 22, stedelijkmuseumbreda.nl

PAKJE KUNST

Een kunstwerkje ter grootte van een pakje sigaretten, in een sigarettenautomaat?

Je vindt het pal in de hal van het Stedelijk Museum. Pakje Kunst is een initiatief in verschillende Nederlandse steden, waarbij lokale kunstenaars onder de aandacht worden gebracht. Voor amper € 4 trek je er zo’n uniek werkje uit. Eentje dat níet in rook opgaat.

pakjekunst.com



BREDA IN JE BROEKZAK: OP PAD MET DE SMARTPHONE

BREDA AR STADSTOUR

Een originele manier om Breda te ontdekken, is via deze app. Dankzij Augmented Reality wordt de geschiedenis van de stad weer tot leven gebracht. Zo ontdek je wat er zich in de kelder van het Stadhuis bevindt, en zie je plots militaire troepen marcheren op de binnenkoer van het kasteel... Tof voor de kids!

Gratis te downloaden via Google Play of de App store

BLIND WALLS GALLERY

Een hip openluchtmuseum, zo zou je deze tour kunnen omschrijven. Verspreid over heel de stad vind je wel 80 muurschilderingen, waarvan de hoogste ruim 27 meter meet! Internationale kunstenaars kregen een muur en carte blanche, het resultaat zie je hier. Via de app spot je de – soms verborgen – graffiti kunst, en leer je meer over de artiest en zijn werk.

Blindwallsgallery, app gratis te downloaden via Google Play of de App store

BREDA PRAKTISCH

Je spoort al van Antwerpen naar Breda in minder dan een uurtje, vanaf € 15.

Slapen: wij logeerden in het trendy **Nassau Hotel**, een voormalig klooster. Inclusief geestelijke én geestige knipoogjes zoals nonnetjes en paters op de toiletdeuren, wijwatervatjes en stijlvolle klinken in de vorm van een kruis. Ontbijten doe je in het koor van de imposante voormalige kapel. Vanaf € 145 voor een tweepersoonskamer incl. ontbijt, hotelnassaubreda.nl

Meer info over logeren, shoppen en allerlei activiteiten vind je op vvvbreda.nl